

# Muzische vorming

## 5de leerjaar



## Vrolijke vrienden

Refrein: Vrolijke vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij  
Vrolijke vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij

- 1) Als wij samen gaan kamperen  
naar het bos of naar de hei  
dan klinkt het wel duizend keren  
vrolijke vrienden dat zijn wij.
- 2) 's Morgens komt de zon ons wekken  
en de vogels zingen blij  
dan is't tijd dat wij gaan trekken  
door de duinen, bos of hei.
- 3) Twee of drie die koken het eten  
brengen lekk're dingen mee  
er is iets dat wij wel weten  
wie op kamp is eet voor twee.
- 4) En gaat stil de avond komen.  
zingen, dansen wij bij het vuur  
tot wij in ons tent gaan dromen  
in het late, late uur.

## Zwart Schaap

Baa, baa, zwart schaap,  
Heb je soms nog wol?  
Ja heer! Ja heer!  
Drie zakken vol.  
Eén voor de meester, één voor de vrouw.  
En één voor het kleine kind dat leeft in de straat.

Baa, baa, black sheep,  
Have you any wool?  
Yes, sir! Yes, sir!  
Three bags full.  
One for the master, one for the dame.  
And one for the little boy, who lives down the lane.

Baa, baa, brebis noire,  
Avez vous de la laine ?  
Oui, monsieur ! Oui, monsieur !  
Trois poches pleines.  
Une pour le maître, une pour ma'moiselle.  
Et une pour le petit garçon qui pleure dans la ruelle.

## De Vogel (Tim Visterin)

Merlijn de grote tovenaar  
Zag op een dag langst de boulevard  
Een kleine jongen zeer bedaard  
Met wipneus en weerspanning haar  
Merlijn zei "jongen kom eens hier  
Met wat doe ik je nou plezier  
Je moet het even overwegen  
Al wat je wil zal ik je geven"

En

refr.:

De knaap zei onbevreesd "meneer, meneer, ach meneer.  
Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn  
Met sterke vleugels alstublieft meneer Merlijn  
Een mooie vogel in de lucht met pluimen, poten en een vlucht  
En alle kleuren van de regenboog aha  
Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn

Met sterke vleugels alstublieft meneer Merlijn  
Dan kan ik slapen op een wolk, de lucht doorklieven als een dolk  
En het zonlicht vangen met een boog  
Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn

Merlijn zei "jongen luister even, als je dat wil zal ik het geven  
Bedenk alvorens uit te kiezen, je zou een mooie kans verliezen  
Wil je dan liever niet wat kracht, en heel de wereld in je macht  
Of wil je rijk zijn en heel wijs, of koning in een groot paleis?"

Maar

refr.

En sindsdien zit er boven in de lucht een nieuwe vogel in z'n dolle vlucht  
En zeggen waar hij ergens hangt het zonlicht in z'n wolken vangt  
Of hij Merlijn nog heeft bedankt heeft al te lang  
Al wat ik weet, is wat hij deed  
Hij maakt plezier, hij maakt plezier als een mooi dier  
Ergens ver van hier

Sintliedjes  
De vaas van Sinterklaas

Ik gaf aan Sinterklaas  
een grote porseleinen vaas,  
vol yoghurt en pindakaas,  
een opgeblazen varkensblaas,  
een vliegdoorlatend vliegengaas,  
een halve wasmand vol beha's,  
een stripboek zonder pagina's,  
twee opgeschoten krop sala's,  
want meer kon er helaas niet in de vaas van Sinterklaas!

Ik gaf aan Zwarte Piet  
een groot ijzeren vergiet,  
vol sappig sap van rooie biet,  
een katapult die naar achteren schiet,  
een overleden grasparkiet,  
een afgezaagd oudstrijderslied,  
een heel klein kluitje in het riet,  
een bril waar je niks mee ziet,  
want meer kon er niet in het vergiet van Zwarte Piet!

Sinterklaas die is toch rijk, dacht ik bij m'n eigen.  
Het leven is belachelijk, doch ik wil heel veel krijgen:  
iets groots, iets kleins, iets duns, iets diks,  
geef het allemaal aan mij!  
Al m'n vriendjes krijgen niks,  
'k duw ze één voor één... opzij!

December nummer 6 't was niemendal op mijn adres,  
'k kreeg zeven scheten in een fles,  
een afgebroken rambomes,  
een harde groene stekelbes,  
en een zwaard van Damocles,  
een stemband van een zangeres,  
een yogaleraar onder stress,  
een cursus vol Latijnse les,  
een rotte tand met een abces,  
een wenskaartje met geen succes,  
o la la, SOS stuur me 't speelgoed per express  
of ik doe een proces aan Sinterkles en zijn hostess, o yes!

La la la ...



Sintliedjes  
De stoute jongen

Er was eens een jongen zo stout,  
hij lachte om Sinterklaas,  
hij gooide zijn zusje met hout  
en maakte ontzettend geraas ... .. olé!

Hij was op zijn gemak  
of kneep een oogje toe,  
bij Sinterklaas zijn zak  
en Zwarte Piet zijn roe roe roe ...

Zijn lieve zusje kreeg  
een zak van knikkers vol,  
een koek van bladerdeeg,  
een marsepeinen drol, rol rol rol ...

Maar hem nam Sint voor straf  
naar het verre Spanje mee,  
toen was men van hem af  
o wee, o wee, o wee.

En weten jullie al  
waar of dat joch nu zit?  
In het eerste elftal  
al van Real Madrid

en als die voetbalclub  
weer eens een wedstrijd wint,  
wie roept er dan hup hup?  
Die goeie ouwe Sint!

Dus als je steeds lief wilt zijn  
dan ben je niet goed wijs ...  
Wie stout is die maakt fijn  
een hele verre reis!

Tapatapatapa...



Meezingers  
Yellow submarine

Lennon – Mc Cartney

In the town were I was born,  
lived a man who sailed to sea  
and he told us of his life,  
in the land of submarines.  
So we sailed up to the sun,  
till we found the sea of green  
and we lived beneath the waves  
in our yellow submarine.

**Refrein:**

**We all live in a yellow submarine  
Yellow submarine, yellow submarine**

x 2

And our friends are all on board.  
Many more of them live next door  
and the band begins to play:

**refrein**

As we live a life of ease,  
everyone of us has all we need,  
sky of blue and sea of green,  
in our yellow submarine.

**refrein x 3**

