

DE PINGUIN

Muziek: T. Vess

Tekst: A. Senten.

POLKA



Ping Ping Ping en Gwin Gwin Gwin



Oh de Pin-guin. Van hier naar daar, van



daar naar hier, hij waggelt vol ple-zier. Wiggel, Waggel



Ping Ping Ping en Gwin Gwin Gwin Oh de



Pin-guin Hij kijkt zo raar, hij kwakkelt maar, maar



zwemmen kan hij wonderbaar.

1. Hij doet al-tijd zo
2. Een vo-gel die niet



def-tig aan, in zijn mooi wit o-ver-hemd. En
vlie-gen kan. Heb je daar ooit van ge-hoord! Maar



met dat zwarte pakje aan. Jammer dat hij daar mee zwemt!
heeft hij haast, wat doet hij dan, op zijn buikje glijdt hij voort!